

Vragen bij Hooglied 6 t/m 8

Hooglied 6

De Sulammith zegt “Ik ben van mijn Geliefde en mijn Geliefde is van mij”. Ze is verrukt van liefde voor hem. Heb je ooit overwogen wat de diepte van vers 3 is en wat het voor je betekent? Ben je ooit verrukt geweest van liefde voor Jezus?

Hooglied 7

In vers 11 vraagt de Sulamitische haar Geliefde vroeg op te staan en met haar naar de velden, dorpjes en wijngaarden te gaan. Wanneer was de laatste keer dat je er gretig naar uitkeek om vroeg op te staan en Jezus te ontmoeten?

Hooglied 8

In vers 8 zegt de Sulamitische de Geliefde om haar als een zegel op zijn hart en arm te leggen. Zij wil volledig aan hem toegewijd zijn en dat hij haar als zijn volledige eigendom heeft. Op welke manier wijdt jij je volledig aan God en zorg je dat Hij jou als volledig eigendom heeft?