

dag 15

thema

overwinning

symbool

slinger

persoon

David, die met God veel overwinningen behaalde

lezen

1 Samuël 17: 1 - 58

dagtekst

Uw dienaar heeft zowel leeuw als beer verslagen. Zó zal deze onbesneden Filistijn zijn als een van hen, omdat hij de gelederen van de levende God gehoond heeft. (1 Samuël 17: 36)

dag 16

thema

niemand anders dan God

symbool

altaar

persoon

Elia, die het volk erop wijst dat God de enige God is

lezen

1 Koningen 18: 17 - 39

dagtekst

Antwoord mij, HEERE, antwoord mij, zodat dit volk weet dat U, HEERE, de ware God bent, en dat U hun hart tot inkeer gebracht hebt.
(1 Koningen 18: 37)

dag 17

thema

redding

symbool

grote vis

persoon

Jona, die zelf gered werd en de redding van Ninevé zag

lezen

Jona 3: 1 - 10

dagtekst

Toen zag God wat zij deden, dat zij zich bekeerden van hun slechte weg. En God kreeg berouw over het kwade dat Hij gezegd had hun te zullen aandoen, en Hij deed het niet. (Jona 3: 10)

dag 18

thema

gebedsverhoring

symbool

brief

persoon

Hizkia, die tot God bidt om uitkomst en verhoring ondervindt

lezen

2 Koningen 19: 14 - 34

dagtekst

Want Ik zal deze stad beschermen door haar te verlossen, omwille van Mijzelf en omwille van David, Mijn dienaar. (2 Koningen 19: 34)

dag 19

thema

verlossing beloofd

symbool

oog met tranen

persoon

Jeremia, die profetieën van onheil en verlossing brengt aan het volk

lezen

Jeremia 31: 1 - 26

dagtekst

Zo zegt de HEERE: Bedwing uw stem van geweest, en uw ogen van tranen, want er is loon voor uw werk, spreekt de HEERE. Zij zullen uit het land van de vijand terugkomen. (Jeremia 31: 16)

dag 20

thema

vertrouw op God

symbool

leeuw

persoon

Daniël, die in alles op God vertrouwde

lezen

Daniël 6: 1 - 29

dagtekst

Mijn God heeft Zijn engel gezonden en Hij heeft de muil van de leeuwen toegesloten. Ze hebben mij geen letsel toegebracht, omdat ik voor Hem onschuldig ben bevonden. (Daniël 6: 23)

dag 21

thema

verwachten

symbool

wachttorenen

persoon

Habakuk, die op de uitkijk staat en
hoort dat God echt zal komen

lezen

Habakuk 2: 1 - 4

dagtekst

Als Hij uitblijft, verwacht Hem, want
Hij komt zeker, Hij zal niet
wegblijven.
(Habakuk 2: 3b)