



Job 1  
vers 21

*... de HEERE heeft gegeven en de  
HEERE heeft genomen; de Naam  
van de HEERE zij geloofd!*





Job 2  
vers 10

*... zouden wij het goede wel van God  
ontvangen en zouden we het kwade  
niet ontvangen? In dit alles  
zondigde Job met zijn lippen niet.*





Job 3  
vers 26

*Ik ben niet gerust  
en ik ben niet stil,  
ik heb geen rust,  
er is onrust gekomen.*





Job 4  
vers 4

*Je woorden hebben degene  
die struikelde, opgericht,  
en de knikkende kneën  
heb je sterk gemaakt.*





Job 5  
vers 17

Zie, welzalig is de sterveling  
die door God gestraft wordt;  
verwerp daarom de bestraffing  
van de Almachtige niet.

