

Wees sterk en moedig, wees niet bevreesd  
en schrik niet voor hen terug, want het is  
de **HEERE**, uw God, Die met u meegaat.  
Hij zal u niet loslaten en u niet verlaten.

Deuteronomium 31 vers 6



*Hij is de rots, Niens werk volmaakt is,  
want al Zijn wegen zijn een en al recht.  
God is waarheid en geen onrecht;  
rechtvaardig en waarachtig is Hij.*

Deuteronomium 32 vers 4



*De eeuwige God  
is voor u een woning,  
en onder u zijn eeuwige armen ...*

Deuteronomium 33 vers 27



*En er is in Israël geen profeet  
meer opgestaan zoals Mozes,  
die de HEERE kende  
van aangezicht tot aangezicht.*

Deuteronomium 34 vers 10

