

---

# Inleiding

---

Het was mijn eerste dag bij de Griekse les op het Moody Bible Institute. De professor liep langzaam de ruimte rond en gaf ieder van ons een Griekse bijnaam voor dat schooljaar. Hij keek me aan en vroeg: “Wat is je naam?”.

“Courtney Wise”, antwoordde ik. “Ben je wijs, miss Courtney?” Ik dacht stilletjes na, alsof ik die vraag nooit eerder had gehoord. “Ik probeer het te zijn”, was mijn reactie. De professor antwoordde: “Dan is miss Sophos jouw naam in deze les.”

Miss Sophos. Ik vond het leuk. In de Griekse taal betekent het woord ‘sophos’ wijs. De eerste 21 jaar van mijn leven liep ik rond met de naam ‘miss Wise’, maar dat was ironisch omdat ik me nooit heel wijs voelde.

Ik ben altijd een bruisend iemand geweest, die niet altijd dacht aan haar manieren wanneer ik met vrienden kletste. Dus ik ben er vrij zeker van dat ‘wijs’ niet het woord was dat gebruikt werd om mij te beschrijven, behalve dat ik overal waar ik kwam, bekend was als Courtney Wise.

In tegenstelling tot mij was er mijn moeder, Beverly Wise. Haar achternaam leek me meer geschikt dan de mijne. Mijn moeder had altijd haar Bijbel op de keukentafel, met gekleurde potloden en schriften tot de rand gevuld met haar reflecties van Gods Woord. Als kind was ik verbaasd over de manier waarop Bijbelverzen van haar tong leken te rollen op de meest geschikte momenten.

Sinds ik een klein meisje was, ben ik getuige geweest van haar wandelen met God. Ze is standvastig en vastberaden in haar geloof. Ze is voor altijd een student van het Woord en zoekt om meer te weten over haar eerste liefde. Ze is een wijze lerares, niet alleen voor haar drie dochters, maar ook voor honderden vrouwen die haar Bijbelstudies de afgelopen 35 jaar hebben bijgewoond.

Het is mij een eer om deze Bijbelstudie met mijn moeder te schrijven, mijn eerste lerares van Gods Woord. Als klein meisje van 5 jaar vouwde ik mijn handen en bad met haar om een gelovige te worden.

Ik heb een lange reis achter de rug in het streven naar wijsheid. 's Morgens verslind ik Gods Woord, ik lees regelmatig christelijke boeken, surf over het internet voor toegewijde en voedende preken om naar te luisteren en zoek oudere vrouwen op om mij de dingen te leren die ik niet weet.

Kijk eens hoever God ons tweeën heeft gebracht! Alleen God kon dit babbende meisje, die dacht dat ze nooit zou leren hoe ze haar tong moest beheersen, gebruiken om een Bijbelstudie te schrijven!

Mijn moeder nam de opdracht aan om onderzoek te doen voor deze Bijbelstudie over geloof, negen maanden voordat ik begon met schrijven. Terwijl ik klaar was met mijn allereerste boekpresentatie was zij trouw aan het studeren en voorbereiden voor jullie allemaal, om ons hier te ontmoeten op dit moment. Haar woorden zijn in de mijne geweven.

Dus hier gaan we. Laten we beginnen met deze reis, om vrouwen te worden die goed leven, als we groeien in wijsheid en in ons wandelen met de Koning!

*Courtney Joseph*