



Jesse Tree
nadenker dag 8

Als God je ergens toe
roept, kun je belemmerd
zijn door angst. Bedenk
dat het 'IK BEN' is Die
je roept en met je
meegaat.



Jesse Tree
nadenker dag 9

Bloed aan de deurposten
betekent redding voor de
Israëlieten. Wat is de
kleur van jouw
'deurposten'?



Jesse Tree
nadenker dag 10

God geeft tien regels.
Hoeveel regels heb jij jezelf
of anderen opgelegd als
het gaat om hoe je God
kunt volgen?



Jesse Tree
nadenker dag 11

Rachab vraagt om redding
voor zichzelf én haar
familie; ze delen in de
overwinning. Wat kun je
hiervan leren?



Jesse Tree
nadenker dag 12

Je krijgt niet altijd een
duidelijk teken van God zoals
Gideon die kreeg. Heb je
genoeg moed om toch gehoor
te geven aan Gods opdracht?



Jesse Tree
nadenker dag 13

Boaz was goed voor Ruth.
Hoe kun jij heel praktisch
voor je naasten zorgen?



Jesse Tree
nadenker dag 14

God kijkt door de buitenkant
heen naar het hart, wie je
echt bent. Hij daagt je uit
om hetzelfde te doen.